



COLUMN

door Maarten van Helvoirt

Kop verloren

Komt er van de week een man met een lucht van vier dagen carnaval het redactiekantoor in Oss binnen. Of hij de krant van maandag mocht meenemen. Hij wilde zijn vrienden in het westen van het land eens laten zien hoe er in het Ossekoppenrijk carnaval gevierd wordt. Daarginder woonde hij nu, maar van oorsprong kwam hij van hier en het carnaval zat hem - net als de alcohol - in het bloed. „Ja die, dat was echt een mooie”, wees hij in de krant naar de praalwagen van 't Kumt Wel Goêt, de glorieuze winnaar van de optocht van Oss.

Ik vind het een raar fenomeen, carnavalsclubs die voor een optocht buitengaats gaan

Mij intrigeerde die foto ook, maar dan om twee andere redenen. Ten eerste: hoe bestond het dat uitgerekend de enige wagen die zijn hoofd er niet bij had gehouden, met de eerste prijs aan de haal kon gaan? Een van de vijf immense koppen was tijdens de optocht pardoes van het gevaarte af gevallen. Een vrouw met een klein kind kon net op tijd wegduiken, een ander kind liep volgens ooggetuigen een schaafwond aan haar neus op, toen de pop haar schampte. Je wilt niet weten wat er was gebeurd als dat meisje een stap naar links of een stap naar rechts had gestaan. Jury, neemt u dat wel even mee in uw evaluatie? Want een wagen mag nog zo mooi zijn, hij moet wel veilig door de mensenmassa kunnen manoeuvreren.

De tweede reden waarom die foto beklifde, was dat 't Kumt Wel Goêt uit Geffen komt. Sor-

terde deze carnavalsclub al voor op de inlijving van Geffen door Oss? Was hier sprake van integratie in het vooruit? Nee, deze creatievelingen wilden hun geluk eens in de grote stad beproeven. Hun eigen Geffen waren ze na de overwinningen in 2008, 2009, 2010 en 2011 onderhand wel ontgroeid. Vorig jaar besloten ze voor het eerst - en als eerste Geffense club - het erop te wagen en prompt werden ze tweede, kregen ze de publieksprijs en werden ze verkozen tot beste nieuwkomer. Het moet gezegd: ze maken er ieder jaar weer iets prachtigs van.

Zelfs met een gehavende wagen staken ze dit jaar met kop en schouders boven de rest uit. En niet alleen in Oss, maar 's anderdaags ook in Oijen (voor de vierde keer alweer eerste!) en in Lith (vierde zege op rij!). Toch vind ik het maar een raar fenomeen, carnavalsclubs die buitengaats gaan. Je wilt toch in je eigen dorp *talk of the town* zijn? In het Moesland, Schaijk dus, moeten ze niks van vreemde eenden weten. Buitendorpse wagens mógen niet eens aan de mooiste optocht in de wijde omtrek meedoen. En terecht.

De eigenzinnigheid van die Schaijkenaren komt geheid bovendien, als straks de discussie over de gemeentelijke herindeling, die Geffen nu al in haar greep heeft, onvermijdelijk ook in Schaijk oplaait. Carnavalsvereniging De Wulpse Hertjes maakte in de optocht alvast een statement: met hulp van Asterix en Obelix zouden zij het Moesland wel even uit Osse handen houden. Nou even dan, want een enclave zoals in de stripverhalen van Asterix en Obelix houdt in een tijd dat gemeenten steeds meer taken op hun bordje krijgen nooit stand. Van 't Kumt Wel Goêt hoeft Oss geen weerstand te verwachten. 'Oss en wij, dikke mik' was vorig jaar al de slogan van de Geffenaren.